

## Den typiske kristne - fra hvid mand til afrikansk kvinde

Foredrag v/ Frances Benzon d. 16.3.2017

Foredraget havde Frances specielt stykket sammen til denne dag. Det bygger på bl.a. litteratur, men også på egne oplevelser og erfaringer, da hun har været feltarbejder i Ghana blandt pentekostale kristne indenfor pinsebevægelsen og den anglikanske kirke i forbindelse med sit speciale, og hun har været præst i en uges tid i Tanzania. Desuden har Frances selv rødder i Afrika, da hendes far kommer fra Ghana.

I dette Lutherjubilæumsår kunne det være sjovt at forestille sig, hvad Luther ville sige, hvis han så verden i dag. Han ville kunne se, at 33% af verdens befolkning er kristne, og det ville han nok glæde sig meget over, men knapt så meget over, at majoriteten er katolikker. Men han ville undre sig over, at den gennemsnitligt kristne overvejende er afrikaner og kvinde i 40'erne.

1983 blev "Winners chapel" etableret, og allerede i 2000 havde den kristne kirke indenfor pinsebevægelsen - dvs. Tungetale, Christna, og Halleluja 400 afdelinger i Nigeria - de er nu i 38 afrikanske lande og de har en kirke med plads til 50.000 mennesker - en af de såkaldte megachurches, som vi kender fra USA. De er meget almindelige i Kenya og Nigeria. Dette er den form for kristendom, der vokser lige nu, og som Luther nok ikke ville være helt tilfreds med.

Før 1960'erne missionerede europæerne i Afrika - i en konservativ form - man fik afrikanerne i kirke om søndagen, men ellers levede anden kultur og religion videre resten af ugen. Afrikanerne gav børnene navn ved fødslen, men missionærerne navngav i forbindelse med dåben, så på den måde havde børnene jo alle 2 navne. Og det holder man stadig fast ved.

Afrika bliver afkoloniseret omkring 1960'erne og afrikanerne ville gerne tilbage til deres "rødder". Etiopien stod som det store forbillede - landet havde jo ikke været koloniseret. Den voksende globalisering gjorde dog, at der blev mere interesse for at bestemme sin egen skæbne - Det moderne menneske vil gerne selv bestemme og løsrive sig - Det handler om mit liv og min frelse.

Missionærerne kom i begyndelsen af 1900-tallet og biblen blev oversat. Men der var det problem, at den åndelige verden fyldte rigtig meget for afrikanerne. De havde godt nok deres overgud Mawu, som kunne svare til vores Gud "Jave" - men så havde de underguder for alt muligt - ex. regn, afgrøder, forfædre, hekse, - som af missionærerne blev kaldt for "djævelen". På den måde dæmoniserede man folketroen. Frances' fætter har fortalt hende, at en fra hans kirke havde været gravid i 2 år. Hun kunne nemlig ikke føde, fordi nogen havde kastet en forbandelse over hende. Frances må have set lidt forundret ud, for han sagde: " Jo Frances, du skal jo tænke på - jeg ved godt, at der ikke sker mirakler i Europa, og at der heller ikke er ondskab på den måde, men henede har vi jo tilbudt djævelen i alle de år inden kristendommen kom". Det er jo et eksakt udtryk for en fejlslået mission!!!! Den 30-årige fætter tror, at hans forfædre har tilbudt djævelen, fordi de i virkeligheden har haft en folketro inden kristendommen.

I Afrika er hekse virkelige, de findes, de er ægte - der er masser og masser af historier:

- Har andre pludselig velstand, så er det nok fordi, at de har lavet en pagt med djævelen.
- Sker der en Ulykke for en, er det en anden, der har kastet en forbandelse over en.
- Handelskvinderne, som det går godt - har man set at der ud fra kjolen hænger enden af en slange, som har hovedet oppe i kvindens underliv. Den æder æggene, og en gang imellem hoster den penge op. Og det er selvfølgelig derfor, de er så rige.

Der er masser af bøger, som beskriver dette.

I Nigeria mener man, at nogle børn er hekse, så de risikerer at blive udstødt eller dræbt. Tegn på, at du er udsat for angreb af en heks: at du mister dit job, at du er fattig, mangel på succes, dine ejendele pludselig forsvinder, taler med dig selv, bliver syg, har hallucinationer, er utro, ægteskabet er dårligt, er barnløs, er deprimeret, selvmordstruet, ensom, er bange for at være bange, hypokondri. Der findes mange bøger med bønner, som skal kunne frelse og beskytte mod alskens modgang og nød.

Grunden til at kirken har så stor succes i Afrika er, at den er moderne, fokuserer på velstand - giver handlemulighed i forhold til at ændre på sin egen fattigdom. Der bliver præket velstand - "det land, som du har betrådt, skal du eje"- især er præsten rig og der bliver betalt 10'ende. Man ser Jesus, som en der aldrig var syg - gjorde fantastiske ting. Biblen fortæller historien om, hvad jeg kan gøre for at ændre mit liv!! Den Pentekostale Kirke tager den kulturelle arv alvorlig - forsøger at skabe en modkultur i forhold til hekse. Giver rum for hekse i kirke - hvor man bliver udrenset - bliver genfødt - og ritualer gentages.

Frances slutter af med at viser fotos fra Tanzania, hvor hun forurettede en gudstjeneste og dåb, og læste op af biblen på Swahili. Gudstjenester varer omkring 3 timer og består også af både gospel, dans og uddrivelse. Luther ville nok ikke kunne genkende denne kristendom, og Frances tror heller ikke, at han ville blive glad for det, han så, men det betyder ikke, at man, især her i Lutheråret, skal tænke, at kristendommen kun er, hvad vi tænker den.

Tak for et charmerende og spændende foredrag.

/rm